

Man kan da ikke gå på vandet!?

Om at læse bibelske tekster med forskellige briller

Syndefaldet



Den sort/hvide brille

Brillen er en **TEKST**-brille, som viser, hvad teksten umiddelbart handler om



Den blå brille

Brillen er en **JEG**-brille, der fokuserer på, om fortællingen siger noget om det at være menneske



Den røde brille

Brillen er en **VI**-brille, som fokuserer på værdier, og hvordan vi handler over for hinanden

Introduktion

I skal i grupper:

1. Først skal I læse eller lytte til den bibelske tekst *Syndefaldet* på næste side.
2. Dernæst skal I arbejde med spørgsmålene på kortene. Kortene stiller spørgsmål fra hver brille til den bibelske tekst.
3. Når I har arbejdet med alle de spørgsmål, der er, skal I finde de tre tomme kort i jeres kortsæt. Der er et tomt kort til TEKST-brillen, et tomt kort til VI-brillen og et tomt kort til JEG-brillen. På hvert af disse kort skal I skrive et nyt spørgsmål til teksten.
4. Derefter skal I vælge et spørgsmål ud af de 12 kort, som I vil stille til de andre i klassen. I må gerne vælge jeres eget spørgsmål, som I har skrevet på et af de tomme kort. I skal også selv skrive et svar ned til spørgsmålet på næste side.



Syndefaldet

Læs eller lyt til fortællingen

En dag Eva gik rundt i Paradisets Have, hørte hun en hvisken oppe fra et af havens smukke træer: "Kan det virkelig passe, at Gud har forbudt jer mennesker at spise af den lækre frugt fra træerne her?"

Eva kiggede op. Det var slangen, der havde hvisket til hende. "Nej, da!" svarede Eva: "Gud har sagt, at vi må spise frugterne fra alle træerne i haven, undtagen ét; det der står midt i haven. Hvis vi bare rører ved det træ, dør vi". "I dør overhovedet ikke!", sagde slangen. "Det er bare, fordi Gud ved, at hvis I spiser frugten fra netop det træ, kommer I til at kunne se klart og vide besked om både godt og ondt, præcis som Gud selv."

Nu opdagede kvinden, at frugterne på træet ikke bare var lækre, men at hun også ville blive kloge-re, hvis hun spiste af dem. Så hun plukkede en af frugterne og spiste den.

Hun kaldte også på sin mand, Adam, og gav ham en af de lækre forbudte frugter. Den røg hurtigt ned, men så skete der noget mærkeligt. Både Adam og Eva lagde pludselig mærke til, at de var nøgne. Det havde de ikke tænkt på før. Derfor syede de nogle store blade sammen og brugte dem som tøj.

Da det var blevet aften, hørte Adam og Eva, at Gud gik rundt i haven, og de gemte sig mellem træerne. Gud kaldte på Adam, og Adam svarede: "Jeg hørte dig godt komme gående, men jeg er jo nøgen! Jeg blev flov og skyndte mig at gemme mig." "Hvem har fortalt dig, at du er nøgen?", spurgte Gud. "Sig mig, har du spist frugt fra det træ, jeg udtrykkeligt har forbudt jer at spise af?". Manden svarede: "Det var kvinden, som du selv har skabt til mig, der gav mig en frugt. Og så spiste jeg den."

Gud vendte sig mod Eva og sagde: "Hvad har du gjort?". "Det var slangen, der fik mig til det," sagde hun. "Det var derfor, jeg spiste af frugten."

Nu sagde Gud til slangen: "Fordi du har gjort dét, skal du være det mest forbandede af alle dyr. Lige så længe du lever, skal du kravle på maven og æde støv. Du og kvinden og dine unger og hendes børn vil altid være fjender. Mennesket vil knuse hovedet på dig, og du vil hugge ud efter menneskets hæl."

Og Gud sagde til Eva: "Jeg vil gøre det hårdt for dig at være gravid, og du kommer til at føde dine børn i voldsom smerte. Du vil begære din mand, og han kommer til at have magten over dig."

Til sidst sagde Gud til Adam: "Du spiste frugten, som Eva gav dig, selvom jeg havde sagt, at du ikke måtte spise frugter fra det træ. Derfor skal det gå dig sådan her: På grund af dig vil jorden være forbandet. Hele livet vil du kæmpe med at få jorden til at give dig mad, for der vil vokse ukrudt, hvor du leder efter planter, der kan spises. Du vil komme til at spise dit brød, mens sveden løber ned ad dit ansigt, indtil du dør og bliver til jord igen. For af jorden er du taget, og til jorden vender du tilbage."

Gud gav Adam og Eva noget tøj af dyreskind og sagde: "Nu ved mennesket besked om både godt og ondt ligesom Gud. Det går ikke, at de også spiser frugt fra Livets Træ og kommer til at leve evigt". Derfor sendte han menneskene væk fra Edens Have og satte dem til at dyrke jorden, som de var taget fra. Da Gud havde jaget dem ud, satte han sine himmelske vagtposter, keruberne, øst for haven. Her bevogter de med lynende sværd vejen til Livets Træ.

Spørgsmålskort til den bibelske tekst

Når I har været igennem alle kort, skal I formulere tre nye spørgsmål til teksten, ét til hver brille. Spørgsmålene skrives på de tre tomme kort.

Til slut skal I vælge et yndlingsspørgsmål, som I vil stille til de andre i klassen. I skal også selv svare på spørgsmålet. Skriv jeres spørgsmål og jeres svar ned.

Vores spørgsmål:

Vores svar:
